

«ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ & Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΣΔΑ 27-11-2007 (ΚΑΜΑΤΕΡΟ)

Κυρίες και κύριοι,

Η σημερινή ανοιχτή σύσκεψη για τα ρέματα της Δυτικής Αθήνας είναι μία σημαντική πρωτοβουλία που πήρε ο ΑΣΔΑ σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της περιοχής μας.

Είναι σημαντική γιατί αναδεικνύει ένα από τα πλέον κρίσιμα προβλήματα που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας.

Σκεφθείτε πόσο σημαντικό είναι να δρούμε προληπτικά σε σχέση με την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων που λόγω των κλιματικών αλλαγών είναι όλο και πιο συχνά.

Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να θέσω το ζήτημα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η **περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών** στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Ευαισθητοποιημένοι οικολογικά πολίτες είναι ο φυσικός σύμμαχος της Αυτοδιοίκησης στην **δημιουργία δυναμικών κινημάτων** που μπορούν και πρέπει να αγωνιστούν για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα συναρτά την οικονομική μεγέθυνση με την διαρκώς αυξανόμενη, αλόγιστη ρύπανση και την συνεπακόλουθη οικολογική καταστροφή.

Γιατί τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες συνδέονται ευθέως με το λεγόμενο «φαινόμενο του θερμοκηπίου», με την καταστροφή του όζοντος που προκαλείται από την αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Για να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά την Δυτική Αθήνα πρέπει να παρέμβουμε σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

- * Το πρώτο είναι η **καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης** σε ότι αφορά τον βαθμό επικινδυνότητας των ενεργών ρεμάτων σε κάθε Δήμο.
- * Το δεύτερο είναι η **πολιτική απόφαση υπέρ της ανισοκατανομής των πόρων** που διαθέτει ο ΑΣΔΑ, η Πολιτεία, η Ε.Ε με προτεραιότητα στην χρηματοδότηση των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών της Δυτικής Αθήνας, όπως το Ζεφύρι ή το Καματερό.
- * Και το τρίτο επίπεδο είναι η αναγκαιότητα **ενός βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού** που θα δρα όχι μόνο κατασταλτικά για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και προληπτικά για τον καθαρισμό και την διευθέτηση των ρεμάτων.

Και στα τρία παραπάνω επίπεδα η συμβολή της σημερινής ανοικτής σύσκεψης που διοργανώνει ο Α.Σ.Δ.Α. μπορεί να είναι καθοριστική.

Σε ότι αφορά τον Δήμο Ιλίου τρία είναι τα ενεργά ρέματα: Τα δύο του **Αλφειού** και του **Μιχελή** είναι διευθετημένα, ενώ το τρίτο, αυτό της Εσχατιάς ή της «**Φλέβας**» όπως το λέμε εμείς, παραμένει ανοικτό εκτός από μερικά τμήματα του που είναι διευθετημένα.

Η σημερινή κατάσταση, σε σχέση με **το ισχύον θεσμικό πλαίσιο**, για το ποιος και με ποιο τρόπο κατασκευάζει αντιπλημμυρικά έργα, δεν είναι απολύτως σαφής και χρήζει διευκρινίσεων.

Μετά την μετατροπή της Ε.ΥΔ.Α.Π. σε Α.Ε. η αρμοδιότητα των οβρίων υδάτων μεταβιβάστηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον ρόλο της Α'βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης να περιορίζεται κυρίως στην κατασκευή του μικρής έκτασης δευτερεύοντος δικτύου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην εκτέλεση μελετών.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παλέψουμε για την **ενίσχυση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης** στο ζήτημα της διευθέτησης των ρεμάτων και της γενικότερης αντιπλημμυρικής προστασίας και αυτό προϋποθέτει **μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αλλά και πόρων**.

- ✚ Είναι απαραίτητο σε στενή συνεργασία με τον Α.Σ.Δ.Α. **να ιεραρχήσουμε τις πλέον προβληματικές περιοχές** που είναι και πιο ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα.
- ✚ Απαιτείται επίσης να προχωρήσουμε, σε συνεννόηση με την Ε.ΥΔ.Α.Π., στην **πλήρη καταγραφή του δευτερεύοντος δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων και όλων των φρεατίων υδρορροής**
- ✚ και ασφαλώς να εξετάσουμε σοβαρά και το ενδεχόμενο **σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Α.Σ.Δ.Α. με την Νομαρχία της Αθήνας** προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση των μελετών για την κατασκευή των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

Όλα αυτά βεβαίως, και κλείνω με αυτό αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, για να υλοποιηθούν χρειάζονται δύο βασικές προϋποθέσεις:

- ▶ Η πρώτη είναι η **επαρκής και διασφαλισμένη χρηματοδότηση** και
- ▶ Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η **ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος**.

Και τα δύο, και η χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα οφείλουν να ενταχθούν σε ένα συνεκτικό διεκδικητικό πλαίσιο που θα το κάνει δική του υπόθεση, ένα ισχυρό κίνημα ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Ένα κίνημα που θα αγωνιστεί μαζί με τους συλλογικούς φορείς, τον Α.Σ.Δ.Α. και τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, θα διεκδικήσει και τελικά θα κατακτήσει όσα αυτές οι περιοχές δικαιούνται και στο επίπεδο των αντιπλημμυρικών υποδομών.

Δεν μπορούμε βεβαίως να οργανώσουμε ζωντανά κοινωνικά κινήματα χωρίς ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Και τούτο ακριβώς, όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, είναι εκείνο που μπορούμε να επιτύχουμε, αξιοποιώντας και τα συμπεράσματα της σημερινής σύσκεψης .

Εμείς τουλάχιστον στο Ίλιον από τη δικής μας πλευρά, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας