

«ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ 6ΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΙΜΙΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

13-11-2007

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, για τα εγκαίνια του 6^{ου} Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο Δήμο μας, καθώς μία ακόμα συνοικία της πόλης αποκτά τη δική της φιλόξενη γωνιά για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι διεκδικούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να παραμείνουν ως τα βαθιά γηρατειά ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Τα ΚΑΠΗ πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 1979 όταν η Διεύθυνση Προστασίας Ηλικιωμένων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κάλεσε τον Όμιλο Εθελοντών και ζήτησε την συνεργασία του στη δημιουργία ενός Πειραματικού Κέντρου Ανοιχτής Εξωιδρυματικής Προστασίας Ηλικιωμένων. Ο Όμιλος Εθελοντών συμφώνησε και έτσι ξεκίνησε να λειτουργεί, με υποδειγματικό τρόπο, το πρώτο ΚΑΠΗ στην περιοχή της Αττικής, αποτελώντας παράδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας για άλλα που ακολούθησαν. Ο θεσμός με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, με τα ΚΑΠΗ να φθάνουν μέσα σε μια δεκαετία τα 260.

Στο Δήμο Ιλίου έχουμε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια, με όλες μας τις δυνάμεις, το σημαντικό αυτό θεσμό, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ήδη πέντε ΚΑΠΗ, στο κέντρο της πόλης, στον Αγ. Φανούριο, στην Παλατιανή, στη Ζωοδόχο Πηγή και στην περιοχή Μιχελή, στα οποία φιλοξενούνται καθημερινά εκατοντάδες ηλικιωμένοι.

Οι εργαζόμενοι σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας φροντίζουν και για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά παράλληλα και για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών τους.

Μέσα από τα ΚΑΠΗ προσφέρονται στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ιατρική βοήθεια, φυσιοθεραπείες, κατ' οίκον επισκέψεις από κοινωνική λειτουργό και οικιακή βοηθό, ενώ διοργανώνονται και εκδηλώσεις, εκδρομές, γλέντια, θεατρικές παραστάσεις, θαλάσσια μπάνια, ακόμα και προγράμματα άθλησης.

Έτσι, τα ΚΑΠΗ επιτυγχάνουν να συμβάλλουν στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και γενικότερα τη δημιουργική απασχόληση και τη φροντίδα των ηλικιωμένων και την ίδια στιγμή να τους καλλιεργήσουν το αίσθημα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να εξακολουθούν πάντα να αισθάνονται ότι είναι ενσωματωμένοι στον κοινωνικό ιστό και ότι συμμετέχουν ακόμα στην ενεργό δράση, όντας “μάχιμοι” και ικανοί να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ευρύτερης κοινότητας και αυτός είναι και ο πρωταρχικός ρόλος των ΚΑΠΗ.

Είναι πραγματικά πολύτιμη η προσφορά των ΚΑΠΗ στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι τώρα πια, εκτός από τις υπόλοιπες συνοικίες του Δήμου μας, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν της θαλπωρής ενός τέτοιου κέντρου και οι κάτοικοι της περιοχής του Ρίμινι.

Η προγραμματική δέσμευσή μας υλοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι, με υπερηφάνεια, εγκαινιάζουμε ένα προσεκτικά μελετημένο, ιδιαίτερα φροντισμένο και ζεστό χώρο, όπου θα περνούν ευχάριστα και δημιουργικά τις ώρες τους τα μέλη του.

Δεν επαναπαυόμαστε, όμως. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο τις αδιάκοπες προσπάθειες μας για την αξιοποίηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ, την περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», την καλύτερη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων και της Τράπεζας Αίματος, την ενθάρρυνση συμμετοχής στο κοινωνικό εθελοντισμό και τέλος την επέκταση του δικτύου προστασίας για τους δημότες που χρειάζονται στήριξη.

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τα ξεπεράσουμε και να βρισκόμαστε διαρκώς στο πλευρό των συμπολιτών μας που μας έχουν ανάγκη.

Θα στηρίξουμε, όπως και όσο μπορούμε περισσότερο το πρωτοποριακό αυτό θεσμό των ΚΑΠΗ, ο οποίος ενώ στην αρχή είχε την οικονομική στήριξη της Πολιτείας, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα το βάρος των δαπανών να επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δημοτικό προϋπολογισμό. Με διεκδικητική φωνή, θα εξακολουθήσουμε να απαιτούμε τη χρηματοδότηση των ΚΑΠΗ από την Πολιτεία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρονται ακόμα περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους ηλικιωμένους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και αυτό το κέντρο να έχει την αθρόα, ενεργή και άκρως εποικοδομητική συμμετοχή που έχουν και τα υπόλοιπα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου.

Θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η Δημοτική Αρχή είναι και θα παραμείνει δίπλα στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αφουγκραζόμενη τα προβλήματά τους,

συμπαραστεκόμενη σε αυτούς με κάθε δυνατό τρόπο και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Γιατί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μπορεί να είναι απόμαχοι της δουλειάς, δεν είναι όμως και απόμαχοι της ζωής.